





Spejderhuset på Ibsensvej.

Historien om Det lille Spejderhus og Wagandoo Gruppe.

Et jubilæumsudrag

Spejderhuset på Ibsensvej er navnet på vores hus men også på en god gammel spejdersang, der med garanti vækker minder hos en masse gamle drenge og piger, som i deres ungdom har tilbragt en stor del af deres fritid i huset på Ibsensvej 12 i Taastrup.

Sangen blev skrevet til en spejderrevy i 1956 på den velkendte melodi "På min lysegrønne ø", og den er gennem årene blevet vores sang, for alle de børn, unge og voksne som har været medlem af Wagandoo Gruppe. Selv de alleryngste kan synge med.



Teksten er forfattet af "Dovne Snegl", alias Ole Søndergård, som gennem mange år havde en særdeles aktiv spejderkarriere i Taastrup og blandt andet var bagmanden bag adskillige revyer på Lipperts Hotel, nu Medborgerhuset.

Ole Søndergård vil af mange også være kendt som mangeårig badmintonspiller og formand for Taastrup Idræts Klub.

Spejderhuset på Ibsensvej
glemmes aldrig det tipser jeg.
Tidligt og silde, vi er i det lille

og dejlige hus som er vort.
Aftenkaffen vi drikker der,
ti til elleve kopper hver.
Og mens vi drikker står uret og tikker
og tiden den føles så kort.
I det lille spejderhus
er vi alle sammen dus,
lige fra store Egon til det allermindste pus.
Er din hverdag trist og grå,
syn's du livet går i stå,
så gå hen og smid dit kluns, ta' uniformen på.
Find så frem din spejderhat
og når du den på har sat,
går du hen og trækker basser i en automat.
Det er vores stor` fidus,
medbring basser og så krus.
Så er der stemning i det lille spejderhus.



Starten på spejderarbejdet i Taastrup.



Spejderarbejdet i Taastrup tog sin begyndelse d. 29. januar 1911, hvor en halv snes drenge i alderen fra ca. 12 til 16 mødtes i ventesalen på Taastrup Station.

De var blevet inspireret af de ideer, som Baden Powell havde udviklet i England på baggrund af sine oplevelser i Boerkrigen i Sydafrika omkring århundredeskiftet.

Uden at være direkte involveret i arbejdet, fungerede stationsforstanderen som gruppens leder, så drengene havde en voksen at holde sig til. Samtidig lånte de hans hønsehuse

som mødelokale, og arbejdet begyndte.

D. 17. oktober 1912 meddelte Det Danske Spejderkorps, at troppen var blevet optaget i korpset under navnet Taastrup 1. Tropp, og i løbet af 1913 fik troppen overrakt en Dannebrogfane.



Det første hus, Danmarks ældste murede spejderhus

Siden starten i 1911 havde arbejdet fundet sted uden en fast tilknytning til et hus eller andre lokaler, ofte i de private hjem. Snart blev det uholdbart, og i 1920 konkretiseredes planerne om at bygge et spejderhus.

En indsamling blandt byens borgere gav en samlet gevinst på ca. 8.000 kr., og planerne kunne føres ud i livet. Og allerede d. 23. juni 1921 kunne Spejderhuset på Ibsensvej indvies. Huset bestod dengang af den nuværende pejsestue.



Jubilæum på Realskolen

I 1936 rundede troppen de første 25 år, og jubilæet blev holdt på Taastrup Private Realskole, som man gennem førere og forældre havde nær tilknytning til. For eksempel blev troppens revyer holdt her i mange år.



Ulveungerne kommer til

Kort efter 25 års jubilæet var presset fra de yngre drenge blevet så stort, at man besluttede at gøre noget ved det, og i december 1938 oprettedes en ulveflok for de 8 til 12 årige, kaldet Taastrup 1. Flok.

Denne oprettelse må have haft meget stor succes blandt børnene, for allerede 7 år senere, i 1945 var der så mange børn, at man var nødt til at dele flokken i to og oprette 2. Taastrup Flok.

1. Tilbygning til spejderhuset



Det var ikke kun blandt de yngste spejderarbejdet havde stor succes på det tidspunkt. Også i troppen var der mange børn, og alt i alt havde man gevaldige problemer med at være i de små lokaler. Lige før udvidelsen havde man således i alt 116 medlemmer.

Denne gang lød udgifterne på 17.000 kr., og byggeriet blev finansieret med et kreditforeningslån på 6.000 kr., mens restbeløbet også denne gang blev samlet ind via gaver fra byens borgere.

Faktisk kom der så mange penge ind ved indsamlingen, at man havde råd til at købe nabogrunden, hvilket er årsagen til, at grunden i dag er så lang.

Byggeriet gik i gang og d. 10. marts 1946 kunne man indvie den tilbygning, som i dag ligger ud mod Ibsensvej. Der blev nu mulighed for at etablere et rigtigt køkken, ligesom der blev indrettet toiletter i kælderen og i alt 4 patruljelokaler i stuen og på 1. sal. Ren luksus sammenlignet med det hidtidige.

Wagandoo Gruppens fødsel d. 25. august 1946.



Da tilgangen også fortsatte blandt troppens børn måtte man samtidig med tilbygningen tage konsekvensen og dele Taastrup 1. Trop.

Delingen fandt sted ved en parade ude ved Thorsbro Vandværk i Ishøj, og samtidig med delingen indgik de to nu selvstændige grupper i et samarbejde under navnet Tåstrup Kolonne.

For ved delingen opstod nemlig 2. Taastrup Trop, som i en årrække var det officielle navn, men som samtidig hurtigt fik tilnavnet Wagandoo.

Da man nu på to år havde delt såvel ulveflokkene som spejdertroppen i to var det naturligt at knytte 1. Taastrup Flok sammen med 1. Taastrup Trop og 2. Taastrup Flok med 2. Taastrup Trop. Herved skabte man en sammenhæng mellem en ulveflok for de 8 til 12 årige og den spejdertrop, som de 12 årige skulle rykke op til.

Wagandoo er gruppens vartegn og er en udskåret totempæl på ca. en meters højde, som blev skabt af en af lederne i 2. Taastrup Trop straks efter gruppens fødsel.

Ifølge overleveringen betyder Wagandoo en regngud på sproget Swahili, og der står stor respekt om ham. Han medbringes på de fleste lejre og placeres et sted, hvor han kan skue ud over



lejren, men samtidig således, at man ikke vælter ham. For sker det er det ensbetydende med regn. Og glemmes han på en lejrplads vil andre uheld ramme gruppen.

Juletræssalg



I 1953 i påbegyndtes en ny aktivitet blandt spejderne i Taastrup, en aktivitet, som stadig er en integreret del af Wagandoo. Det første juletræssalg. De 2 troppe var fælles om det og havde i starten også inviteret KFUM spejderne med. Overskuddet var på 1.000 kr.

Fra 1956 gik salget på skift mellem 1. og 2. trop, og siden 1965, hvor 1. Trop igen blev delt og skiftede navne, har salget så gået på skift mellem Jacala, Apsji og Wagandoo.

Salget har gennem årene centreret sig om området ved Medborgerhuset, ved Parkvejskrydset og de seneste mange år på Axeltorv.

Sideløbende har Wagandoo sin egen filial, ved Meny i Blåkil-decentret

I 1972 solgtes 1360 juletræer, hvilket var ny rekord.

Juniorgrenens tilblivelse

På et tidspunkt stod det klart, at aldersgruppen fra 8 til 12 år efterhånden var blevet en meget stor mundfuld at gabe over for de voksne.

Udviklingsmæssigt sker der meget med børnene i den periode, og det, der interesserer 8 og 9 årige gider de lidt ældre absolut ikke beskæftige sig med mere.

Så omkring årsskiftet 1969/70 indførte Det Danske Spejderkorps en mellemgruppe for de 10 til 12 årige. Og de gamle ulveflokke



for de 8 til 12 årige blev nu omdannet til en minigren for de 8 til 10 årige og en juniorgren for de 10 til 12 årige.

I Wagandoo omtaltes for første gang en "overgangspatrolje" i 1969 i vores blad Sporet, og i oktober 1970 blev juniorgrenen oprettet under navnet Kantara, som, på Swahili, betyder en bro (mellem ulveunge og tropsspejder).



Spejderhuset bliver vores eget

Byen voksede i størrelse og nye kvarterer opstod. Flere steder blev der fundet plads til nye spejderhytter og i 1970 flyttede Appsi ud til deres grund og hytte, bag TIK's baner.

I december kunne Jacala indvie deres nye hytte i Rønnevangskvarteret.

I januar 1971 overdrog og tilskød Appsi og Jacala hver deres andel af Spejderhuset til Wagandoo. Overdragelsessummen lød på 15.000 kr. til hver af grupperne. Der var en særlig klausul om Appsi's og Jacala's rettigheder i tilfælde af, at Wagandoo senere sælger huset.

Til Wagandoo trop var der i en årrække tilknyttet 2 ulveflokk, Kwanga og Shandu, fordi der var mange ulveunger. I 1971 åbnede Shandu for piger, mens Kwanga fortsat kun optog drenge. Kwanga blev nedlagt i 1977.

Vejviseruddeling

En anden markant aktivitet gennem mange år startede i 1971, hvor gruppen for første gang uddelte Mostrups vejvisere.

I starten både i Høje Taastrup og Ishøj kommuner, men de sidste mange år var det kun i Høje Taastrup. Gruppen tjente gode penge og fortsatte med dette arbejde indtil omkring 1998.

Sammenlægning

I 1973 blev Det Danske Spejderkorps og Det Danske Pige-spejderkorps sammenlagt. Efter mange år med khakifarvede uniformer blev vi nu til blå spejdere.

Korpslejre

I 1974 afholdtes den første korps-lejr i det fælles korps i Hvalpsund i Nordvestjylland. Gruppen deltog med 5 seniorer, 18 troppspejdere, 16 fra Kantara og 15 fra Shandu samt ledere.

Efterfølgende har gruppen deltaget i alle korpslejre, Spejd 80 på Lerchenborg, dernæst Blå Sommer i Haderslev i 1985 og efterfølgende på Stevningshus ved Klipleve i 89, 94, 99, 2004 og 09.

I 2012 gik de 5 danske spejderkorps så sammen og arrangerede den første Spejdernes Lejr ved Holstebro, som blev efterfulgt af Sønderborg i 2017.

Og til næste år bliver vi selv en del af værtskabet, da Høje Taastrup Kommune er gået sammen med Greve og Roskilde om at lægge jord til Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland.



Jota

I 1976 deltog gruppen for første gang i det verdensomspændende amatørradioarrangement JOTA – Jamboree On The Air, som over en lang weekend i oktober gav delta-



gerne mulighed for at tale med andre spejdere rundt om i Danmark og resten af verdenen.

Med hjælp fra gamle spejderkammerater og et par radioamatører med kortbølgeradioer blev spejderhuset omdannet til et stort studie.

De deltagere, som ikke ville tale i radioerne kunne i stedet bygge deres eget morseapparat eller tage på elektronisk rævejagt, ligesom masser af brætspil blev fundet frem til lejligheden.

En hyggelig tradition, som holdt i mere end 25 år.

Forældreweekend



I slutningen af 70'erne indledtes en årlig tradition med at afholde en forældreweekend i løbet af september måned.

Hele gruppen tager afsted til en hytte, primært på Sjælland, og deltagende børn og forældre kommer på løb, hygger og laver mad over bål.

Turene er som oftest tematiserede, og ledernes fantasi og gruppens righoldige udstyrsgarderobe kommer til sin fulde ret.

Mikroerne kommer til.

I 1980, blev mikroarbejdet for de 6-7 årige officielt en del af Det Danske Spejderkorps efter 3 års forsøg. Wagandoo oprettede også en mikroafdeling og gav den navnet Kwanga.

Fælles gruppesommerlejr

I 1981 holdt gruppen for første gang fælles sommerlejr for alle afdelinger, dog ikke Kwanga. Det foregik på Kul-søcentret i nærheden af Horsens.



Herefter har der været fælles gruppesommerlejre i 1992 på Bornholm, i 1997 på Kulsøcentret, i 2002 på Bornholm, i 2007 på Farmen ved Skælskør og i 2014 på Næsby Centret ved Glumsø.

En planlagt fælles lejr på Falster i 2020 måtte aflyses p. g. a. Covid 19 pandemien.

2. Tilbygning til spejderhuset **1982**

I starten af firserne var pladsforholdene endnu engang blevet for trange, og atter begyndte man planlægningen af en udvidelse af spejderhuset. Men denne gang kunne man ikke klare sig med en privat indsamling som tidligere.



En henvendelse til Høje Taastrup Kommune gav et meget positivt resultat, og kommunens tilsagn gav mulighed for at få finansieret en større tilbygning med et stort mødelokale på ca. 90 m². samt en uudnyttet loftsetage. Denne sidste er senere blevet færdiggjort af gruppens voksne medlemmer og blev indviet i april 1992.



Revytraditionen genoptages

Medio 1980'erne blev den gamle revytradition genoptaget. Nu i Parkskolens Festsal.

Hele dagen blev brugt til at indøve sange og sketches, mens forældre og ældre ledere stillede borde og stole,

bar og boder op.

Kl. 19.00 var der fælles indmarch mens alle sang Spejderhuset på Ibsensvej, og efter 1 times revy var der kaffebord, musik og åbent i alle boderne.

Blandt andet afholdtes revy i

- 1984 intet navn
- 1986 intet navn
- 1988 Lørdag aften i TV
- 1990 De gode gamle dage
- 1992 Blåt til lyst
- 1994 Blåt til lyst
- 1997 Wagadoo Academy Awards
- 1999 WG Studios
- 2001 Det ultimative lejrball

Kræmmermarked

Fra omkring 2000 har gruppen hvert år deltaget i Vesteg-nens Kræmmermarked, som foregår på en stor mark lige uden for Ishøj landsby. Vores opgave er at holde området rent og pænt, ved at hapse skrald. Mottoet er” hvis det ikke vokser der, skal det samles op”

Mange børn og forældre har gennem årene været med i ar-bejdet, som nu primært varetages af gruppens seniorklan.



Vinterhike

I 2002, tog John (Bassemand) initiativ til den første vinterhike for ledere, forældre og seniorer. Over en weekend i februar vandrer de rundt ved Gillastig på Søder-åsen. Der overnattes i shelter, telt eller

hytte. Det højeste deltagertal har været op til 20. Traditio-nen fortsætter.

Juledekorationer

Fra omkring 2005 begyndte nogle ledere og forældre at la-vejuledekorationer, en weekend sidst i november. Initiativet var tænkt som en god mulighed for at tjene lidt ekstra pen-ge til gruppen.



I starten lå produktionen på omkring de 30 dekorationer, men i de senere år har tallet nærmet sig de 100.

Reload

I 2007 deltog Gruppen, sammen med resten af korpset,gi fejringen af 100 året for Spejderbevægelsens stiftelse.

Det foregik som et stort en dages arrangement i Roskilde under navnet Reload. Spisningen foregik på Dyrskue-pladsen/ Festivalpladsen.

100 Års jubilæum for De Blå Spejdere i Taastrup.

I Januar 2011 fejrede gruppen sammen med Jacala og Appsi 100 år for De Blå Spejdere i Taastrup.

Mere end et års forberedelser kulminerede med 2 dages arrangementer i Medborgerhuset, det tidligere Lipperts Hotel, hvor så mange spejderrevyer havde fundet sted tidligere.

Fredag eftermiddag var der en officiel jubilæumsreception med borgmester Michael Ziegler og en repræsentant for korpset i spidsen. Samme aften var der spisning og fest for flere hundrede gamle spejdere fra de 3 grupper.

Lørdag var der fyldt med aktiviteter på Axeltorv samt spejderløb på Taastrup Hovedgade.

Om aftenen sluttedes jubilæet af med endnu en fællesspisning, denne gang for de 3 gruppers aktive medlemmer og afsluttende med en revy, som blev opført af Godthåb Revyen, en gruppe i Det Danske Spejderkorps, som kun består af voksne, næsten professionelle skuespillere.

I forberedelserne fik de 3 grupper stor hjælp af Dovne Snegl, alias Ole Søndergård – forfatteren til Spejderhuset på Ibsensvej. Med sin store viden, gode hukommelse og sine mange kontakter i byen bidrog han på afgørende vis til,



at spejderne fik en stor og helt unik plads i de lokale medier med en lang række artikler om spejderbevægelsens udvikling i Taastrup gennem 100 år.



August 2012: Det sidste nummer af Sporet i papiрудgave kom på gaden. Efterfølgende tog elektronikken over. Det første nummer så dagens lys i marts 1968.

2016 Gruppen fejrede sit 70 års jubilæum med en reception og en forældreweekend med 100 deltagere på Gillastig i Skåne.

Sankt Hans

I 2015 besluttede et par af gruppens ledere at afholde Sankt Hans bål på Selsmosen. Der bygges en tømmerflåde, med en heks på, og den trækkes ud på søen, hvorefter bålet tændes.

Der serveres kaffe med hjemmebagte småkager og der ligger lidt reklame fra gruppen.

Mens bålet brænder synges midsommervisen.

2019 Familiespejd.

Efter et mislykket forsøg 10 år tidligere, startede gruppen i efteråret en gren for de allermindste børn i 3 - 5 års alderen med forældre, kaldet Familiespejd. De mødes et par timer søndag formiddag, ca. hver 3. søndag.



2021: Gruppen fylder 75 år og Pejsestuen fylder 100 År.

Gruppen planlægger flere arrangementer i anledning af jubilæerne.

I skrivende stund er det første arrangement, en fælles leder-

, senior- og bestyrelsesweekend til Ungdomsøen, planlagt til starten af maj måned blevet flyttet til medio oktober som følge af Covid 19 restriktioner.



Det andet arrangement, en fælles aktivitetsdag for hele gruppen med forældre i Hedeland d. 20. juni er netop blevet afholdt med 100 deltagere. En stor succes, som blev afsluttet med en stegt pattegris.

Det tredje arrangement, den traditionelle jubilæumsreception er under planlægning og afholdes lørdag d. 28. august, 3 dage efter gruppens officielle jubilæumsdag. Der serveres mad fra den store sorte gryde, vi købte af nogle ghanesiske spejdere på Blå Sommer 2004.

I denne reception er også indtænkt en fejring af 5 personlige jubilæer efter henholdsvis; 50 år, Lars V og Lars L, 40 år, John samt 25 år, Jan og Karsten.





Wagandoo Gruppe. Det Danske Spejderkorps.
Ibsensvej 12 2630 Taastrup
www.wagandoo.dk